



Nieuwe initiatief voor participanten! Doe je mee?

Aandacht voor je ziel

Hoe maak je tijd en ruimte om je ziel te voeden
en stil te worden voor God?

1x per maand op zondagavond via Zoom

Doel van deze bijeenkomsten:

In deze bijeenkomsten gaat het er niet om God te zoeken, maar je leven zo in te richten dat er momenten kunnen zijn van vinden en gevonden worden. Je kiest je eigen voornemen. We spreken elkaar via Zoom, waarbij we naar elkaar verslag doen van onze voornemens, elkaar hierop bevragen en onze eigen voornemens verduidelijken en bijstellen.

Primair staat de vraag:

Heb je tijd en ruimte gemaakt om je ziel te voeden en stil te worden voor God?

Structuur:

- Eerste bijeenkomst: hoe formuleer je een voornemen
- Vervolgens plaats je je voornemen zo concreet mogelijk in de chatgroep
- Bij volgende bijeenkomsten bevragen we elkaar: is het gelukt of is het niet gelukt en wil je iets veranderen aan je voornemen (je past dan ook je voornemen in de chatgroep aan)

Klooster in de cloud

Getijdengemeenschap de binnenkamer

Data

1x in de maand op zondagavond, van 19:30-20:30 uur, via Zoom
4 bijeenkomsten

Continue, roulerende groep

We starten als er minimaal 4 aanmeldingen zijn. Groepsgrootte: max 6-8 deelnemers. Afhankelijk van de vraag kunnen meerdere groepen opgestart worden en/of plaatsen we je op een wachtlijst voor als er een plek vrijkomt.

Begeleiding

Roulerend door Reintje Stomphorst, Anita Minnema en Leontien de Leeuw

Aanmelden

Via de website

<https://kloosterindecloud.nl/binnenkamer/>

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

