



NIEUWSBRIEF GETIJDENGEMEENSCHAP DE BINNENKAMER

april 2023

Van het bestuur

Beste lezer,

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we terug op de eerste maanden van 2023. Wat is er veel gebeurd! Door onze deelname aan het Space for Grace project worden we uitgedaagd om onze doelstellingen scherp te formuleren en de voortgang te monitoren.

We willen graag de komende tijd met jullie in gesprek over onze spiritualiteit die onze gemeenschap vormt "Bid en Bemin". Op de participantendag van 3 juni zullen we elkaar ontmoeten en verder van gedachten wisselen. Noteer de datum alvast!

Verder kijken we terug op een mooie online retraite in februari geleid door Corinne Groenendijk over het innerlijk proces van ETTY HILLESUM. De volgende online retraite gaat over de regel van Augustinus, geleid door Bert de Velde Harsenhorst en Reintje Stomphorst. Van harte aanbevolen!

Naast een onlineprogramma komen we ook live bij elkaar op Nieuw Hydepark in Doorn: het "7 zalige zalen programma". Onze voorzitter Jan Bosdisco Massink vertelt er in deze nieuwsbrief verder over.

Ook van de app wordt al druk gebruik gemaakt. Het vergemakkelijkt het gebruik van de chat. Zo was er in de veertigdagentijd een groep die elkaar met regelmaat schreef. Heb je hem al gedownload? Als je bovendien een foto in je profiel upload en iets over jezelf in de bio schrijft, leren we elkaar steeds beter kennen.

Tot slot zijn we dankbaar met de uitzendingen van de getijdengebeden vanuit de stadskloosters en bij voorgangers thuis. Zo verspreidt het getijdengebed zich steeds meer over het land en kunnen ook voorgangers die niet dichtbij Doorn wonen voorgaan. In deze stille week voor Pasen zijn de ochtend- en avondgebeden een moment om dichter bij onszelf, dichter bij God en dichter bij het wonder van het Paas-Evangelie te komen. Ieder een gezegend en vrolijk Pasen gewenst!

Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de
nacht nog om ons hangt.

Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons
droeve hart bevangt.

Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, in
geloof en ongeloof tezamen:

dat wij zien door tranen heen, Opgestane,

U alleen!

(Paaslied)



Gegevens

Stichting Getijdengemeenschap *de Binnenkamer*
IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 / KvK: 7092 4120 /

ANBI/RSIN: 858 512 889

info@bidindebinnenkamer.nl

www.kloosterindecloud.nl

Via Facebook: Klooster in de Cloud

Bestuur Stichting Getijdengemeenschap *de Binnenkamer*

Jan Bodisco Massink, voorzitter / Wim den Braber, secretaris en penningmeester / Reintje Stomphorst, adviseur / Gert Landman, bestuurslid / Nel van Houwelingen, ondersteuning stichtingsbestuur

Samenstelling nieuwsbrief

Heijmert Rijken en Jacqueline Snijders

Verslag kennismakingsdag met de deelnemers aan Space for Grace 2023

Op 17 februari zijn Jan Bodisco Massink, Reintje Stomphorst, Heijmert Rijken en Jacqueline Snijders naar de eerste bijeenkomst geweest om kennis te maken met de andere deelnemers van de Space for Grace projecten die dit jaar geselecteerd zijn.

De dag vond plaats in Theater De Kamers in Amersfoort. We werden welkom geheten door Suzan Doodeman en Johannes van den Akker van de firma 'Hoe dan Wel?' Ook Pieter van de Castele van Porticus uit Vlaanderen (financierder van de projecten) en Jorien Compier van Kaski, die de projecten wetenschappelijk en cijfermatig ondersteunt, waren er.

Na de koffie en een welkomstwoord van Johannes, Suzan en Pieter maakten we kennis met elkaars projecten. Elke deelnemer hield een voordracht over zijn eigen project. Allemaal mooie inspirerende presentaties van kerkvernieuwers in Nederland. Van De parochie in beeldverhalen, 20-/30-ers bij stadsklooster Groningen tot Op zoek naar vitaliteit in Rotterdam. Mooi om verhalen te horen hoe iedereen op zoek is naar gemeenschap en hoop, zorgen en verlangens deelt. Niet praten over de stenen en alles wat er niet meer kan door kerksluitingen, maar het geloofsgesprek gaande houden.

Hierna volgde nog een korte sessie in kleine groepjes, waarin we moesten proberen om projecten met overeenkomsten aan elkaar te bundelen. Daarna een lekkere lunch en verdere ontmoeting met elkaar.



Daan Savert van Laudato Sí gaf 's middags een mooie voordracht hoe zijn geloofsweg is gegaan tot nu toe. Mooi om te horen, want hoe vaak gaan we het geloofsgesprek met elkaar aan?

De Emmaüswandeling die daarna volgde leverde fijne gesprekken op. Iedereen had iets meegebracht aan de hand waarvan we de ander vertelde wat ons geloof inhoudt. Wat drijft jou, wat behelst jouw geloof?

Tot slot volgde nog een korte terugblik en sloten we de dag af met een borrel.

Met Klooster in de Cloud zien we uit naar mooie gesprekken met elkaar dit jaar en de vervolgbijeenkomsten over leiderschap, promotie en gemeenschapsvorming. Dit smaakt naar meer!

Jacqueline Snijders



Reacties op de online retraite In duizend zoete armen – ETTY HILLESUM

In februari was de online retraite over het focussen op je eigen innerlijke proces aan de hand van de dagboeken van ETTY HILLESUM. Met 9 deelnemers waren het inspirerende en mooie bijeenkomsten. We delen hier graag enkele reacties van deelnemers:

Op eigen grond gaan staan

Volg het ritme en geef God de ruimte

Moed, vertrouwen en overgave

Leven op en uit de onderstroom

Bezigzijn- teruggebracht in mijn eigen processen- Gods vertrouwen- tob er niet over



“ Ik kom altijd weer terecht bij een en hetzelfde woord: God, en dat omvat alles en dan hoef ik al het andere niet meer te zeggen. ”

ETTY HILLESUM

Klooster in the cloud: help ons verder groeien!

Alle participanten en aspirant-kerngroepleden hebben in maart het verzoek gekregen om de vrijwillige bijdrage over te maken. Als je een bijdrage doet van minimaal € 75 biedt dat ook voordelen voor de deelnameprijs voor online retraites en de bijeenkomsten voor de zeven themabijeenkomsten over de “zalige zalen”. Alvast heel hartelijk dank! De bijdrage kan overgemaakt worden op: **rekening NL 70 TRIO 033 894 2580** t.n.v. Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer o.v.v. “lidmaatschap Binnenkamer” of via iDEAL (via de website)!

We danken jullie voor jullie bijdragen aan het mogelijk maken van onze gemeenschap, want alleen samen groeien en bouwen we verder!



Een wit Nieuw Hydepark tijdens de kerngroepretraite op 21 januari!

Participantendag 3 juni



Datum: zaterdag 3 juni 2023

Locatie: Nieuw Hydepark in Doorn

Tijd: 09.30 – 14.30 uur

Op zaterdag 3 juni houden we weer de jaarlijkse participantendag. Een leuke dag met inspirerende sprekers en ontmoetingen.

De dag staat in het teken van de kern van de spiritualiteit van onze gemeenschap "Bid en Bemin". Centraal staan de vragen hierbij: Welke inspiratie voor alledag zoek je en hoe kunnen we elkaar hierbij ondersteunen? En hoe groeien we naar een zinvolle gemeenschap met respect voor ieders persoonlijke ruimte/invulling?

Na een lekkere lunch zal een inspirerende spreker aansluiten bij het thema van de dag. En we sluiten af met een borrel.

Deelname is gratis.

Aanmelden via bidindebinnenkamer@gmail.com



Impressie van de participantendag van vorig jaar

De Klooster in de Cloud app, heeft u hem al?

De kloosterindecloud app is er nu voor iedereen! Vanaf nu hoeft u niet meer in te loggen via uw pc of laptop. Om te beginnen, installeert u de app via Google Play Store of de Apple App Store. Zoek op "kloosterindecloud", zonder spaties. Daarna wijst het zich bijna vanzelf. Alle mogelijkheden die u gewend was van de website, maar dan via de app. Sneller, eenvoudiger en altijd bij de hand. En nooit meer apart inloggen. Hoe makkelijk is dat!

In de veertigdagtijd schreven een aantal participanten elkaar over hoe zij de vastentijd beleefden en welke vorm daarvoor hen bij paste.

Het leverde mooie bijdragen op, waarbij we op elkaar konden reageren en waarmee we elkaar inspireerden. Mooi om zo met elkaar op te trekken!

Komende retraites en bijeenkomsten



Nieuw in het programma van Klooster in de Cloud: De “7 zalige zalen” op Nieuw Hydepark in Doorn

De getijdengemeenschap ‘de Binnenkamer’ is een monastiek initiatief, dat de gemeenschap vooral wil vormen middels het internet. ‘De Binnenkamer’ is dus niet gelokaliseerd in een fysiek klooster, maar in ‘een klooster in de cloud’. Veel mensen zijn op zoek naar of bezig met een eigen gebedsleven. De ervaring leert dat om dit in je eentje te doen geleidelijk aan tot verwatering kan leiden en er behoefte is aan ondersteuning van en verdieping door, geregeld, contact met anderen. Maar uiteenlopende omstandigheden maken het vaak lastig om daartoe regelmatig ergens, hetzij in een klooster of een abdij, bij elkaar te komen. Zo is destijds de idee van een klooster in de cloud ontstaan, dus een virtuele gemeenschap met contacten via livestreaming, zoom en chatten. Zoals gebruikelijk voor een getijdengemeenschap werd een Regel geschreven met het oog op de specificiteit van ‘de Binnenkamer’. Verder blijkt het ter wille van de samenhang toch ook nodig om op gezette tijden daadwerkelijk bij elkaar te komen voor het bijwonen van de getijdengebeden (die worden elke werkdag ‘s ochtends en ‘s avonds gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark), meditatieve retraites en allerhand themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden meestal op Nieuw Hydepark gehouden.

Nu dragen een aantal zalen op Nieuw Hydepark de naam van een bekende persoon uit de kerkgeschiedenis, te weten Luther, Teresa (van Avila), (Anna Maria) van Schurman, Ety Hillesum, Willibrord, Bonhoeffer en Bach. De gedachte kwam op om een bijeenkomsten-cyclus te organiseren rond deze personen en dan natuurlijk in de naar hen vernoemde zaal. De context van deze cyclus wordt gevormd door ‘de Regel’ van ‘de Binnenkamer’, samengevat in “Bid en Bemijn”. De opzet is dat het voor belangstellenden uitnodigend zal zijn om de hele cyclus te volgen maar dat elke afzonderlijke bijeenkomst ook zeker de moeite waard is om bij te wonen. We zijn naar mensen op zoek gegaan, die zich verdiept hebben in deze kerkelijke grootheden en inspirerend, met liefde en met humor zo’n bijeenkomst kunnen leiden.

1

Clemens **Willibrord**
(658-739)

Bracht het evangelie
naar de lage landen

2

Maarten **Luther**
(1483-1546)

Kerkhervormer,
kwam buiten de kerk te staan

3

Teresa **van Avila**
(1515-1582)

Kerkhervormer binnen de kerk,
leerde talloze vrouwen bidden

4

Anna Maria **van Schurman**
(1607-1678)

Eerste vrouwelijke theologie student
van Nederland

Programma

We gaan dus een inspirerende ommeegang maken langs de zeven naamzalen op Nieuw Hydepark! Te weten de Willibrordzaal, de Teresa van Avilazaal, de Lutherzaal, de Anna Maria van Schurmanzaal, de Etty Hillesumzaal, de Bonhoefferzaal en de Bachzaal! Rondgang, in het algemeen gesproken en zoals in elke kloostergang architectonisch vormgegeven, heeft beweging tot doel. Dat is een fundamenteel Bijbels uitgangspunt: leven is bewegen; stilstand verstening (ook wel 'dood' genoemd). "Volk onderweg!". Daarom: de draagstokken van de Ark van het Verbond moeten in de ringen blijven zitten om altijd aan de tocht door de woestijn te herinneren. "Ik ben de weg; dát is de waarheid en het leven".

Leven is een eeuwigdurende polariteit tussen ontwikkeling/vernieuwing en bestendiging/consolidering. Bij alleen maar vernieuwing is er slechts chaos; bij alleen maar consolidering vindt er verstening plaats. Maatschappelijk gesproken betekent dat de uitersten van totale ordeloosheid en willekeur, én machtsbestendiging en onderdrukking.

Data bijeenkomsten "De 7 zalige zalen"

2 september 2023:	Anna Maria van Schurman
4 november 2023:	Willibrord
2 december 2023:	Etty Hillesum
3 februari 2024:	Luther
2 maart 2024:	Teresa van Avila
4 mei 2024:	Bonhoeffer



Die zeven zalen. Je zou kunnen zeggen dat Willibrord symbool staat voor 'begin' en Teresa, Luther en Schurman symbool staan voor de tegenbeweging tegen 'verstening'. Etty Hillesum en Bonhoeffer vertolken in concreet onderdrukkende omstandigheden een spiritualiteit van zulke tegenbewegingen en Bach toonzet de kracht van muziek om de, ook, onvermijdelijke verstenende werking van woorden vloeiend te houden in een oorstrelende klankstroom.

Jan Bodisco Massink





Getijdengemeenschap de binnenkamer

Klooster in de cloud



Praktisch de liefde, de regel van Augustinus

Online retraite tussen Pasen en Pinksteren

Acht bijeenkomsten in vier weken. Twee per week. Met een zoom sessie.

Ieder hoofdstuk van de regel heeft oog voor een bepaald aspect van de liefde.

Vanuit het concretiseren van de liefde gaat het over:

- De liefde tot God en de naaste
- Gebed en contemplatie
- Bezit en bezitsloosheid
- Studie en dienstverlening
- Individuele relatie met God en met mensen

Data: 8 bijeenkomsten via Zoom, 2x per week, 20.00-21.00 u
Dinsdagen 9, 16, 23, 30 mei en
Vrijdagen 12, 19, 26 mei en 2 juni 2023

Kosten: € 50

Aanmelden: via email bidindebinnenkamer@gmail.com

Bert de Velde Harsenhorst

Ik ben senior trainer/adviseur bij SBI Training & advies en theoloog. Als voorganger ben ik betrokken bij de ochtend- en avondgebeden van De Binnenkamer.



Reintje Stomphorst

'Bid en bemin'; ik probeer de regel dagelijks in praktijk te brengen en zoek mensen die daar samen met mij aandacht voor willen hebben. Ik ben predikant in ruste en leef met beperkingen tgv niet-aangeboren- hersenletsel. Al tijdens mijn werkzame leven heb ik veel inspiratie ontleend aan de kloosterspiritualiteit. Ik heb lief, dus ben ik!



Praktisch de liefde, de regel van Augustinus

Voor de mensen om hem heen maakt Augustinus een geschrift wat aanwijzingen geeft over hoe als christenen vroom kunt leven.

Hij is ervan overtuigd dat wij als gelovigen en als kerk op weg zijn naar God. De kerk is een liefdesgemeenschap en door de liefde te concretiseren, groeien we toe naar God.

De aanwijzingen en uitgangspunten die hij zijn medegelovigen aanreikt, zijn heel praktische handreikingen om als individu en lid van een gemeenschap verder te komen in je relatie met God, de ander en ook jezelf.

De regel van Augustinus is niet alleen de oudste, maar ook meest praktische kloosterregel. Toepasbaarheid om te kunnen groeien is zijn drijfveer.

In vier weken, van een week voor Hemelvaartsdag tot een week na Pinksteren gaan we aan het werk met de hoofdstukken die zijn regel kent. Dit is niet toevallig. De gelovigen zijn degenen die met Christus zijn opgewekt uit het watergraf. Het voorbeeld van de ware geloofsgemeenschap is voor Augustinus die eerste gemeente zoals Handelingen die beschrijft.

Twee keer in de week ontvang je een podcast. In ieder podcast wordt gereflecteerd op een hoofdstuk uit de regel. Twee keer in de week is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een Zoomsessie. De Podcast worden verzorgd door Reintje Stomphorst en Bert de Velde Harsenhorst. Beide zijn verbonden aan Klooster in de Cloud.



De Binnenkamer/Klooster in de Cloud

Jaarprogramma 2023

Bijeenkomsten en retraites



Ma-vr 09.30 en 21.30 u

OCHTEND- EN AVONDGEBEDEN

Livestream vanuit de kapel op Nieuw Hydepark (NHP), Doorn of vanuit stadskloosters in het land (zie hiervoor de agenda op de website)

21 januari, 11 maart,
29 april, 10 juni;
overige data ntb

KERNGROEOPRETRAITES

Retraites voor (aspirant-) kernleden op NHP of via Zoom
Aspirant-kernleden nemen deel aan dit “ingroeiprogramma” en delen met elkaar hoe zij “Bid en Bemien” in het dagelijks leven vorm geven. Welkom om je aan te sluiten bij de kerngroep! Neem gerust contact met ons op.

HYBRIDE/ONLINE RETRAITES

Hybride of online met elkaar optrekken door onderling gesprek van hart tot hart, als tochtgenoten op reis door het leven. Divers programma met verschillende thema's.

Di 31 januari, 7, 14,
21 februari en 5 maart

Retraite over Eddy Hillesum “In duizend zoete armen” door Corinne Groenendijk en Hanne van 't Verlaat; aanvang: 19.45 uur

Di 9, 16, 23 en 30 mei &
Vr 12, 19, 26 mei & 2 juni

Retraite Praktisch de liefde, regel van Augustinus door Bert de Velde Harsenhorst en Reintje Stomphorst. 2 Avonden per week (di en vr). Aanvang: 20.00 uur

Di 3, 10, 17, 24 en 31 oktober

Retraite Ziek en Ziel door Reintje Stomphorst
Deze retraite is overdag.

Woe 8, 15, 22 en
29 november

Retraite Psalmen door Corinne Groenendijk en Jacqueline Sniijders
Aanvang: 19.45 uur

3 juni

PARTICIPANTENBIJENKOMST

Inhoudelijke dag over “Bid en Bemien”

2023/2024

‘ZALIGE ZALEN’ BIJENKOMSTEN op Nieuw Hydepark

Op Nieuw Hydepark zijn er 7 zalen vernoemd naar bekende mensen uit de kerkgeschiedenis. In 7 bezinningsdagen staat hun gedachtengoed centraal.

2 september 2023

A.M. van Schurman door Pieta van Beek

4 november 2023

Willibrord door Gert Landman en Idelette Otten

2 december 2023

Eddy Hillesum door Marieke Brouwe

3 februari 2024

Luther door Robert de Vos

2 maart 2024

Teresa van Avila door Marieke Rijpkema

4 mei 2024

Bonhoeffer door Edwart van t Slot en Bert de Velde Harsenhost

1 juni 2024

Bach door Hanna Rijken

Doorgaand

E-LEARNINGS

Via de website op eigen tijd te volgen. Bedoeld ter introductie in de spiritualiteit van de gemeenschap om vertrouwd te raken met onze regel “Bid en Bemien”

