



Getijdengemeenschap de Binnenkamer Klooster in de Cloud



Retraite: ziek en ziel

5 zoombijeenkomsten van ruim een uur op
dinsdagmorgen om 10.00 uur

Data: 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober
2022 aansluitend aan het ochtendgebed

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? Dit
najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn.

We verkennen thema's als onze eigen kwetsbaarheid,
onze relaties, onze tijdsbesteding en ons zicht op de
toekomst aan de hand van psalmen en bijbelverhalen.

Tussentijds staat de groepschat open in het Klooster in
de Cloud om ervaringen en gedachten te delen.
Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast
en/of tekst op papier met een inleiding op het thema en
enkele bezinningsvragen.



Begeleiding door:

Reintje Stomphorst
Predikant -en is
volledig afgekeurd; leeft
zelf met ernstige
beperkingen.

Paula Stuurman

Ze heeft gewerkt als pastor en
therapeut.

Beiden zijn betrokken bij de
getijdengemeenschap de
Binnenkamer en het Klooster in
de Cloud.



Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com (vermeld je telefoonnummer, we nemen met alle deelnemers vooraf contact op); Kosten € 50,-

Bedoeld voor degenen die praktisch zowel als geestelijk leven in chronisch ziek-zijn en/of met lichamelijke handicap.
Groepsgrootte: 8 deelnemers