



Aan de slag met je religieuze autobiografie

Op u wacht ik mijn leven lang

Hoe ben jij onderweg met God, je leven lang? En God met jou? Je bent misschien opgegroeid met het idee dat God onveranderlijk is. Maar een mensenleven is dat niet. Dus zal God – of jouw beeld van God, jouw behoefte aan God, de weg waarop God in leven komt – ook steeds veranderen. Want God ‘heb’ je nooit los van jezelf.

Leidraad voor deze retraite is het boek ‘God 9.0’.* Het boek is wat ouder, maar nog steeds zeer bruikbaar als handvat om ontwikkeling van geloof te beschrijven. We gaan vijf keer aan de slag met wat het boek te bieden heeft en hoe je eigen weg met God en geloof daarbij resoneert. Het boek werpt een ander licht op jouw ervaringen. Daardoor ontdek je misschien iets wat voorheen onopgemerkt bleef.

Op de website <https://www.woordenmetzielenzin.nl/god-9-0> vind je veel informatie over het boek. Je kunt de eerste pagina’s lezen en de zelftest maken. En het is helpend om de podcast de luisteren. Voor een gezamenlijke start biedt deze website voldoende voorwerk. Het boek aanschaffen is ook helpend en kan via deze website.

In vijf bijeenkomsten en in vijf podcasts (die je kunt beluisteren en nalezen) zetten we samen stappen om jouw weg met God te onderzoeken – je religieuze autobiografie. Aan het einde heb je daar wat zicht op. Misschien ben je wel een snelle schrijver en ligt er aan het einde een heus boekwerk. Maar dit is geen doel. Het doel ligt in de weg.

* *God 9.0 De spirituele groeikansen van het christendom* (auteurs: Marion & Werner Tiki Küstenmacher, Tilmann Haberer – vertaald en uitgegeven door Piet van Veldhuizen)

Alke Liebich



Klooster in de cloud

Getijdengemeenschap de binnenkamer

Data en tijden

Woensdagochtend 24 juni, 1 juli, 8 juli, 15 juli en 22 juli, aansluitend aan het Cloudcafé, 10:30-12:00. Met mogelijk een terugkombijeenkomst eind augustus.

Vorm

Vijf bijeenkomsten per zoom. Elke week is er ook een podcast, te lezen of te beluisteren.

Begeleiding

Alke Liebich, predikant. Ik was een paar jaar geleden betrokken bij Klooster in de Cloud en kom nu weer terug als retraitebegeleider. Ik ben ervaren met de eigen geloofsweg en met het begeleiden van mensen in hun wandelen met God. Op dit moment ben ik ambulante verbonden aan de PG Culemborg.

Aanmelding

Via de website:

<https://kloosterindecloud.nl/inschrijven>

Kosten: richtbedrag € 25. Een extra donatie is zeer welkom en komt ten goede aan de stichting.

Na aanmelding volgt concrete informatie. Heb je nog vragen? Mail naar

bidindebinnenkamer@gmail.com



Foto: ‘Stairway to heaven’ was een installatie in de Elleboogkerk in Amersfoort